



LIGE DIG  
LIGE MIG

# Nyhedsbrev for FNs år mod racisme

Protector for den danske kampagne: H.K.H. Kronprins Frederik

Nr. 3 • August 2001



## Fælles værdier som er værd at huske Stort møde på Nationalmuseet

Onsdag den 6.6.2001 blev der afholdt en spændende dialog om det multikulturelle samfund arrangeret af Brahma Kumaris og FN-forbundet i Nationalmuseets festsal med ca. 175 fremmødte deltagere og med 4 meget markante paneldeltagere, nemlig: Bent Melchior, Lubna Elahi, Susanne Bier og Sister Jayanti, samt med Kim Møller som ordstyrer.  
*Fortsættes side 2.*

[www.una.dk/2001](http://www.una.dk/2001)

Det blev til en meget intensiv aften, både med velkomsten og introduktionen fra Bente Nielsen, men også ud fra alle de indfaldsvinkler, som vi blev præsenteret for af mange af deltagerne. ➤

Det fleste af indlæggene berørte på en eller anden måde alle vores værdier bl.a. med fokus på:

...at du ved at udvise tolerance også giver andre lov til at udvikle sig i sit eget tempo!

...at vi skal holde fast i vores grundlæggende værdier!

...at du skal elske din næste som dig selv – og hvor meget elsker du egentlig dig selv?

...at du skal huske, at det altid er dine inderste tanker, som bliver udtrykt i dine forhold til andre!

...at vi alle kan være med til opbygge et større fællesskab til de mennesker, der er omkring os!

...at angst ofte skyldes manglende kendskab!

...at vi alle er én stor menneskelig familie!

...at vi globalt har mistet vores følelse af menneskeværdighed og selvtillid!

...at materialismen virkelig er et globalt tema, som der ikke bliver talt om særligt ofte!

...at det ikke altid er nødvendigt at nogen skal tabe, for at andre kan vinde!

...at hvis de fremmede er en trussel skyldes det oftest manglende selvværd!

...at det essentielle i et menneske er godhed!

...at mennesker i hele verden har de samme håb, drømme og visioner!

...at når jeg ændrer mig, så vil verden ændre sig!

...at jeg ikke kan pege én finger ud og sige „Det skal du gøre“, for hvis jeg gør det, så vil tre fingre omgående pege imod mig og minde mig om, at jeg skal starte hos mig selv!

Hvis du er blevet interesseret i at læse referatet se hjemmesiden

[www.brahmakumaris.dk/dialogforum.htm](http://www.brahmakumaris.dk/dialogforum.htm)

Sonja Ohlsson, Brahma Kumaris  
Åndelige Verdensuniversitet